

Vader in de hemel

Samenspraak

Samenspraak is een thematische bijbelstudiereeks die bijbelkringen stimuleert om samen actief op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen. De auteurs reiken beknopt wat zaken aan die helpen de tekst te begrijpen. Vervolgens helpen allerlei opdrachten en werkvormen het thema van de tekst verder te doordenken en te begrijpen.

Verschenen:

- *Vader in de hemel – over God, onze Schepper en Vader* (Rolf Robbe)
- *Geest van hierboven – over de Heilige Geest, zijn vruchten en gaven* (Anne-Marie van Briemen)

Rolf Robbe

Vader in de hemel

Over God, onze Schepper en Vader

Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht

Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council® (FSC®) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is het papier 100% chloor- en zwavelvrij gebleekt.

www.uitgeverijboekencentrum.nl

Ontwerp omslag: Flashworks

Vormgeving binnenwerk: Gerard de Groot

ISBN 978 90 239 7150 4

NUR 707

© 2017 Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

Intro	7
Thema 1: Goddelijk of goddeloos?	9
De start	9
Bijbelstudie 1 – God bestaat (niet)	10
Bijbelstudie 2 – Wie is God voor jou?	15
Bijbelstudie 3 – Twijfel en zekerheid	21
Terugblik	26
Thema 2: Lijden en last	27
De start	27
Bijbelstudie 1 – Er is lijden	29
Bijbelstudie 2 – Lijden en schuld	34
Bijbelstudie 3 – Het lijden voorbij	41
Terugblik	47
Thema 3: Waar of niet waar?	49
De start	49
Bijbelstudie 1 – Jezus leeft	50
Bijbelstudie 2 – En jij, wat zeg jij?	57
Bijbelstudie 3 – Jezus en de Bijbel	62
Terugblik	68
Gebruiksaanwijzing	69

Intro

Dit is het eerste deel uit de serie *Samenspraak*. De eerste vier delen gaan achtereenvolgens over God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en het leven als christen.

Dit werkboek gaat over God als Vader van je leven en als Schepper van deze wereld. Doel ervan is om samen vanuit de Bijbel met elkaar in gesprek te komen over je leven vandaag. Het motto is: Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven (Kolossenzen 3:16). Elke bijbelstudie is ook gericht op jezelf: Hoe is jouw leven vol van Christus? Wat vind jij er zelf van en hoe ga jij om met deze zaken? Een gesprek wordt immers pas een echt gesprek als je je hart en je leven openstelt voor elkaar. En zo kun je elkaars wijsheid en goede raad gebruiken.

We gaan in dit werkboek in op drie thema's:

- Goddelijk of goddeloos: over het bestaan van God, zijn bemoeienis met het en ons leven.
- Lijden en last: over hoe een God die zegt liefdevol te zijn zo veel lijden kan toestaan.
- Waar of niet waar: de Bijbel als boek met verhalen, waar of verzonnen, van God of van mensen.

De thema's kun je bespreken in een bijeenkomst van je kring, bijbelstudiegroep of vereniging of gebruiken bij een gemeentethema.

Bij de start plaatsen we het thema midden in je leven van alledag en

formuleer je vragen waarop je antwoord wilt hebben. Daarna volgen drie bijbelstudies die het thema belichten vanuit de Bijbel. Je kunt bij elke bijbelstudie kiezen uit een aantal werkvormen. Ze dagen je uit het gesprek te voeren op het niveau van hoofd, hart en handen. Zo ga je samen op zoek naar antwoorden en vorm je je mening vanuit verschillende perspectieven.

In de Gebruiksaanwijzing achter in dit werkboek lees je hoe je elke bespreking kunt aanpakken. Je kunt het hele werkboek in negen bijeenkomsten behandelen.

Thema 1

Goddelijk of goddeloos?

De start

Bestaat God wel? En hoe weet je dat zo zeker? En welke consequenties heeft het voor je leven als je God erkent of ontkent? Wat doet dat met jezelf?

Lees de volgende uitspraken. Noteer in één woord wat je ervan vindt: eens – oneens, aansprekend – nietszeggend, confronterend – slaat de plank mis, et cetera.

- Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij 'm ziet, maar omdat hij 'm voelt. (Phil Bosmans, pater)
- God dienen is de ware vrijheid. (Augustinus, theoloog)
- Ik geloof in een God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensen. (Albert Einstein, wetenschapper)
- Als God ons gemaakt heeft naar zijn evenbeeld, dan hebben wij hem dat mooi betaald gezet. (Voltaire, filosoof)
- God is dood; maar het ligt in de aard van de mensen dat er nog duizend jaar lang grotten zullen zijn waarin men zijn schaduw toont. (Friedrich Nietzsche, filosoof)

Vragen

Formuleer samen vragen rond het thema 'Goddelijk of goddeloos?'. Gebruik de uitspraken hierboven en jullie opmerkingen. Noteer je eigen vragen. Aan het einde van dit thema komen we op deze vragen terug.

Bijbelstudie 1

God bestaat (niet)

Vraag vooraf *(plenair)*

Wat maakt het voor jou uit of God wel of niet bestaat?

Lees samen Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Leessleutel *(individueel, vervolgens in tweetallen)*

Denk na over de woorden uit de tekst:

- 'In het begin': van wat, wanneer precies...
- 'Schiep': wat is scheppen, wat was er eerst, hoe ontstond er iets nieuws...
- 'De hemel en de aarde': waar woonde God eerst, waar is de hemel, schiep God nog meer of was het heelal er al...

De discussie over het bestaan van God is oud, maar nog steeds actueel. Tot in de dagbladen toe worden vandaag nog uitspraken gedaan als: 'In den beginne was er geen geest. Een paar miljard jaar was er op aarde niets dan eencelligen.' En: 'Het geloof in strenge of moraliserende goden lijkt voort te komen uit een behoefte aan sociale controle in relatief grote samenlevingen met veel niet-verwanten' (*de Volkskrant*, januari 2015). De teneur van deze meningen is dat God een verzinsel is en geloof in Hem een uitvinding van mensen. De moderne mens verklaart zijn eigen bestaan en wereld en heeft God niet nodig. Er zijn zelfs 'christenen' die het bestaan van God ontkennen.

Als christen geloof je in het bestaan van God, de almachtige Schepper van hemel en aarde en je liefdevolle Vader. Is het belangrijk om zeker te weten en voldoende bewijs te hebben dat God bestaat? Als je googelt op 'godsbewijzen' vind je tal van websites, artikelen en boeken die argumenten geven voor het bestaan van God. Er zijn er evenveel die zijn bestaan ontkennen. Is het nodig om argumenten voor of tegen God te zoeken?

Voor mij niet. Want ik *geloof* in God. Hij is mijn Vader. En Hij is de Schepper van hemel en aarde. Zonder Hem is er niets en ben ik niets. Ik geloof en dat 'legt de grondslag voor alles waarop ik hoop, het overtuigt mij van de waarheid van wat ik niet zie. (...) Door geloof kom ik tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare' (Hebreeën 11:1-3, aangepast). Ik heb geen bewijs dan wat de Bijbel mij leert en de natuur mij zegt. Ik aanvaard de Bijbel en de gebeurtenissen die daarin zijn beschreven als waar en betrouwbaar. En de Bijbel zegt mij genoeg over het belang van God in mijn leven en het leven:

- *God heeft de aarde geschapen.* In Amos 4:13 lezen we over God: 'De schepper van de bergen en de wind, hij die de mens zijn plan onthult, hij die de dageraad verduistert, hij die over de bergtoppen schrijdt – zijn naam is HEER, God van de hemelse machten.'
- *God zorgt voor zijn schepping en leidt alles in goede banen naar zijn einddoel: de nieuwe schepping.* In Matteüs 6:31-33 staat: 'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.'
- *Hij leert de mens wat moreel goed en slecht is door zijn richtlijnen voor je leven te geven.* 'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te

betrachten en nederig de weg te gaan van je God' (Micha 6:8).

- *Hij geeft het leven zin en een doel en verheft het boven het platte leven dat alleen draait om eigenbelang en plezier voor vandaag. 'Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God' (1 Korintiërs 10:31).*
- *Hij omringt mij met zijn liefde: ik weet dat ik een geliefd kind van God ben. 'Iedereen die gelooft dat Jezus de hemelse Christus is, is een kind van God. En iedereen die God liefheeft, heeft ook de kinderen van God lief' (1 Johannes 5:1, BGT).*

Ik kan aan mijn geloof in God en mijn vertrouwen op de waarheid van de Bijbel nog allerlei rationele argumenten toevoegen. Maar ik heb daar eerlijk gezegd geen behoefte aan. Ik weet dat God er is en dat de Bijbel waar is. Het geloof in God is het fundament onder mijn leven. Wat maakt het uit of God bestaat? Voor mij alles.



Werkvormen

Kies uit de volgende werkvormen een aantal die jullie bij je bijeenkomst willen gebruiken.

◆ **Bespreken** (*plenair*)

'Ik weet dat God er is en dat de Bijbel waar is. Het geloof in God is het fundament onder mijn leven. Wat maakt het uit of God bestaat? Voor mij alles.'

Wat vinden jullie van deze uitspraak? Zou je 'm voor je rekening nemen? Waarom wel of waarom niet?