

DE GELOOFSELDEN UIT HEBREEËN 11: SPECIALE MENSEN OF STIEKEM ZOALS JIJ EN IK?

Denk eens na over wat je zojuist hebt gelezen. Wat was voor jou de kern? Het is goed om jezelf regelmatig deze vraag te stellen. Het maakt Bijbellezers een stuk persoonlijker als je het direct toepast op jezelf. Leer jezelf aan om jezelf af te vragen: "Wat kan ik hier vandaag mee?"

Dus laten we die vraag vandaag eens beantwoorden: wat kunnen we vandaag de dag leren van deze geloofshelden? Helden, ja. Want tsjonge: wat een bizarre dingen staan hierboven beschreven! Muren zijn letterlijk omgevallen. Muilen van leeuwen zijn gesloten. Vuur is geblust. Een onvruchtbare vrouw kreeg een enorm nageslacht. De zee werd opengespleten.

Ik kan mezelf dan weleens klein voelen. Wie ben ik nou, vergeleken met deze helden? Ik heb nog nooit een zee opzij zien gaan omdat ik geloofde. Of de bek van een leeuw dichtgehouden. Soms heb ik het idee dat ik eerst nog het een en ander te fixen heb,

voordat ik aan de slag kan gaan in Gods Koninkrijk. Een paar lelijke gedachten en woorden uitwissen. Een zondetje hier en daar rechtzetten. Iets groots bereiken. Meer Bijbellezers, meer weten, meer evangeliseren, meer (...). You name it. Herkenbaar?

Maar guess what? Noach had een drankprobleem. Sara kende extreme jaloezie. Jakob bedroog zijn vader. Mozes was een moordenaar. Rachab was een hoer, het staat nota bene letterlijk in het hoofdstuk hierboven beschreven. David had seks met een vrouw van een ander...

En dát is in mijn optiek precies wat jij en ik vandaag de dag van deze bijzondere mensen kunnen leren. Ze waren niet perfect. Ze wachtten niet tot ze hun leven tot in de puntjes op orde hadden, voordat ze een intieme relatie met God aangingen en Hem durfden te vertrouwen. Nee. Niks daarvan. Ze hadden geloof. Hoe zit dat bij jou?



AAN DE SLAG!

- Ga eens bij jezelf na: hoe vaak heb jij het gevoel dat je nog iets moet fixen in je leven voordat je (weer) naar God kan gaan?
- Hoe kijk je daar tegenaan na het lezen van deze overdenking?
- Welke les neem jij vandaag mee?

Het Geloof nu
is een vaste
grond van de
dingen die
men hoopt, en
een bewijs van
de Laken die
men niet ziet